

Alfred Hedén

Mångsysslare av format



Foto: Alingsås Museum. Okänd fotograf

De flesta specerihandlare i Alingsås hade en stor krets av kunder från landsbygden. Handelsmannen och lantbon köpte eller bytte varor av varandra och sedan affärerna klarats av bjöd handelsmannen sin kund på ett glas sött vin på kontoret.

Alfred Hedén, som hade sin specerihandel i hörnet av Stora Torget och Kungsgatan, bjöd vid ett tillfälle, som den skämtare han var, sina kunder på en cigarr efter uppgjord affär. "Nu ska du vänta tills du kommer hem innan du röker den här bjudcigarren", sa Alfred Heden, väl vetandes att den var ur ett parti vattenskadade cigarrer.

Alfred Hedén var en i många avseenden betrodd man i staden. Det är lättare att räkna de uppdrag han inte hade än alla de förtroendeposter han innehade. Till att börja med drev han sin specerihandel i hörnet av Stora Torget och Kungsgatan men han var

också brandchef och ledamot av den första stadsfullmäktigeförsamlingen. Dessutom var han ordförande i byggnadskornmitten för kyrkans ombyggnad 1905, ordförande i drätselkammaren, ordförande i Skarpskyttekåren och aktiv i Brunnsbolagets styrelse.

Som brandchef gjorde han en hjältemodig insats med sitt manskap när en livshotande brand utvecklades inne på gårdarna mellan Hedéns och Norinders fastigheter någon gång kring 1910. I gårdslängorna fanns gamla stallar av trä men också dynamit och det var uppenbart att den branden kunnat få förfärande omfång.

Alfred Hedén var ständigt verksam och alltid aktiv i de mest skilda sammanhang. Han var utan tvekan en av stadens stora profiler vid tiden kring sekelskiftet 1900.

Per-Henrik Rosenström